



Aksel Sandemose

Foredrag v/ Lars-Erich Stephansen



Aksel Sandemose (født 19. marts 1899 i Nykøbing Mors, død 6. august 1965 i København), var en dansk-norsk forfatter. Sandemose emigrerede til Norge i 1929, og skrev derefter på norsk. Hans hovedværker er "En flygtning krydser sit spor" (1933) og "Varulven" (1958). I førstnævnte formulerede han "Janteloven", der sammenfatter undertrykkelsen og småligheden i den fiktive danske provinsby Jante. Nu lever Janteloven sit eget liv helt uafhængigt af Sandemose. I "Varulven", som straks blev "kult", foretager han et opgør med traditionel moral med den ret, den har, som mener at være på den anden side af Janteloven og ikke længere ligger under for den.



Sandemose taler om menneskets "passion to conform". Driften til at opføre sig ligesom og se ud ligesom alle andre, driften til at være ens, til at bære uniformer. Denne "passion to conform", som er grundlaget for alt, hvad der hedder mode og reklame. Mennesker har det bedst med at være ens, derfor støder de sig, når nogen er anderledes. Så skal de kanøfles. Med Janteloven. Denne drift mod ensartethed var bestemmende for hele Aksel Sandemoses liv, for så vidt som hans liv var et konsekvent, radikalt og uforsonligt oprør imod Jantesamfundet.

Sandemoses første bøger, sømandsromanerne, regnes normalt til den socialrealistiske genre, herunder må også langt hen ad vejen "En flygtning krydser sig spor". Siden forskød vægten sig til psykologiske forhold som forklaring på, hvorfor mennesker handler, som de gør. Fra først til sidst optræder der meget ofte bearbejdet selvbiografisk stof i hans bøger. Han var således nihilisten, der tog sin egen nihilisme alvorligt, og er på én gang irriterende, medrivende, morsom, uudholdelig og litterært set fuldstændig uaktuel.

**Foredraget afholdes på dansk af
Præsten ved Den danske Kirke i Schweiz
Tirsdag, den 14. marts 2017 kl. 19.30
i
Restaurant & Zunftstube Weisser Wind
Oberdorfstrasse 20, 8001 Zürich
Entré: CHF 10,-**



Lars-Erich Stephansen (født 3. juli 1950 i Kollerup) gik af med pension som provst i Hjørring i slutningen af 2015 og er nu ansat som præst for Den danske Kirke i Schweiz. Han er cand. theol. fra Århus Universitet 1979, begyndte som sognepræst i Ringive-Langelund i 1980, i Hjørring i 1987, hvor han tillige blev provst fra 1998, indtil han gik af. Han har desuden været redaktør af Aalborg Stiftsbog og Hjørringbøgerne, litteraturanmelder ved Vendsyssel Tidende, skrevet artikler om kunst o.a.

Hermed tilmelder jeg personer til foredraget om Aksel Sandemose
Tirsdag, den 14. marts 2017 kl. 19.30 i Restaurant Weisser Wind i Zürich.

Navn: Tlf.: E-mail:

Sendes til

**Den Danske Koloni i Schweiz
Sollrütistrasse 16
3098 Schliern bei Köniz**

Tilmeldelse kan også ske pr. e-mail til: dansk@dansk.ch eller pr. tlf. til **076 460 84 94**